

Is nergens ergens?



19 september 2017

Is nergens ergens?

Je kunt over alles nadenken: over wat je om je heen ziet, over wie je bent, over vriendschap, taal of waarheid, liefde, dood of het nieuws. Daarbij kun je geholpen worden door filosofen: mensen die van vragen stellen en nadenken hun beroep maken. Die zijn het vaak eens. Maar dat maakt het zoeken naar antwoorden juist spannend. En dat is ook het leuke van filosofie: je kunt altijd doorgaan met denken.

Het boekje *Is nergens ergens?* geeft in 30 korte hoofdstukken 30 zinnige vragen en de antwoorden van een paar filosofen.

Bijvoorbeeld over de vraag:

Waar komt alles vandaan?&'39;

Eerst wordt de vraag scherper gesteld: was alles er altijd al, of is alles gegroeid? En wat was er dan het eerste?

Dus:

Alles was ooit water, zei Thales. Nee, alles start bij de wiskunde: formules, zei Pythagoras. Welnee, alles is opgebouwd uit heel kleine deeltjes, zo klein dat mensen ze niet kunnen zien, zei den Democrites en Leucippes. En dat is dan weer heel bijzonder, want meer dan drieduizend jaar later ontdekte de moderne mens het atoom: een onzichtbaar klein deeltje, waaruit alles is opgebouwd.

Ze waren dus nog niet zo dom, die Griekse filosofen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Plato? Die vroeg zich af hoe je heel verschillende bomen toch herkent al boom. Dat komt omdat ze net als cakes allemaal voortkomen uit één bakvorm. Alles heeft z'n onzichtbare bakvorm, dacht Plato. Zelfs dingen die je niet kunt zien of aanraken. Dus alles wat uit de bakvorm *goedheid* komt is goed. En wat uit de bakvorm waarheid komt, is waar. Goedheid, waarheid en schoonheid zijn volgens Plato de belangrijke bakvormen.

En als dit dan allemaal is uitgewisseld, stelt het boekje de vraag: En jij? Waar denk jij dat alles vandaan komt?

Waar schaam jij je voor (en waarom)?

Soms komt dat verrassend dichtbij. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk *Leven als een hond*. Na een heel verhaal over Diogenes, die buiten leefde als een hond en die zich nergens voor schaamde. *Is nergens ergens* stelt dan de vraag: Zou jij ook zo willen leven als Diogenes? Welke spullen zou je kunnen missen? En wat zou er gebeuren als iedereen dat zou doen? En nu we het daar toch over hebben: weet je eigenlijk altijd waarom je je voelt zoals je je voelt? En je hond of je juf: hebben die ook zoveel verschillende emoties? En is het eigenlijk goed die emoties te laten zien? Volgens sommige Griekse filosofen moest je juist proberen zo min mogelijk emoties te tonen.....

Een erg leuk en zinnig boekje. Van harte aanbevolen!

Andere hoofdstukken:

Wat is oneindig?

Denken over bijenwas

Mooi en lelijk

Ik wil dat ik dit niet wil

Waar of onwaar?

Eén groot kunstwerk

Liefde als een trap

Echte vriendschap

Wat gebeurt er als iemand doodgaat?

Bang

Ben je altijd jij?

Jongen, meisje

Dier of mens?

Bestaat God

Als een leeuw kon praten

Iedereen aan tafel

Moet ik naar school?

Zelf bepalen wat je doet

Is alles om je heen natuur?

Toevallig toeval

Lees dit niet!

Onder de knie en in je vingers

Je vervelen en niks doen

Boos of vrolijk?

Van nature goed?

Nog wat gedachten over goed en slecht

Zout als liefde

Gelukkig (on)gelukkig

Marijke Verduijn